

Yavuz Sultan Selim, dedesi Fâtih zamanındaki Akkoyunlu tehlikesi gibi olmayan ve sadece Osmanlı Devleti'ni değil, bütün bir Sünnî İslâm âlemini kökünden sarsabilecek olan ve Sîî'lik üzerine kurulmuş bulunan Şah İsmail tehlikesini zamanında fark etmişti. Bu kadar büyük bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için içeriden ve dışarıdan vurduğu kuvvetli darbe ile bu nazik ve nazik olduğu kadar da tehlikeli olan durumu bertaraf etmişti.

Bu hareketiyle o, bir zamanlar Sîî Fâtîmî Devleti'ni ortadan kaldırıp İslâm dünyasındaki ikilige son vermeyi düşünen Selçuklu Sultani Alparslan'a benzemektedir. Gerçekten o dönemde de Sünnî Abbasî Hilâfeti'ni ortadan kaldırmayı düşünen ve bu sebeple oralara çeşitli isimlerle daî (propagandacı) gönderen Fâtîmî Devleti'ne karşı, Sultan Alparslan harekete geçmiş, bunun için, Halep'e kadar gelmiş ve fakat basgösteren Romen Diojen tehlikesi yüzünden buradan geri dönüp Malazgirt Savaşı'na katılmak zorunda kalmıştı.